

Blekinge var också ett skogland på 1600-talet och för allmogen en stor inkomstkälla. Från myndigheternas sida befalldes bönderna att hugga så mycket ved de kunde för utskIPPING till det övriga Danmark. Senare höll man strängt på kontrollen av huggningen genom sk utsyning och denna kontroll blev strängare under den svenska, än den varit under den danska tiden. Utsyning av träd till avverkning bestämdes av nämndemän och skogvaktare.

De vanligaste företeelserna, som togs upp vid häradsrätterna vid denna tid var åtal för olaga skogshygge. Den 23 oktober 1684 står att skogvaktaren Nils Hoberg hade instämt Erik Jönsson i Norra Öjavad för fyra huggna ekar på frälsehemmanets ägor. Men Jönsson hade haft löfte därtill, varför han blev befriad från anklagelsen. Den 11 juli 1692 var Erik Jönsson anklagad igen. Denna gång för att ha huggit 13 ekar. Skogvaktare Daniel Simonsson i Öjavad anklagade, medan nämndeman Olof i Ebbarp berättade, att samtliga ekar var odugliga som kronotimmer.

Allmogen måste också bygga och underhålla vägar och broar. När detta inte blev färdigställt efter befallning bötfälldes bönderna. Sådana exempel finns ett flertal från Öjavad under 1600-talets senare del. Vid mitten av 1700-talet befriades de från denna skyldighet. Vidare var bönderna tvungna att förse båtsmännen med proviant, hästfoder och skjuts vid förflyttningar. Detta blev en börda för dem och många gånger anklagades de för att båtsmansskjutsen försummats. Ur Domboken den 26 maj 1718 anklagades bl a Per Bengtsson i Öjavad av länsman Hans Christophersson i detta ärende.

Hemma hos Kjersti Truetsdotter

Äldre generationer

Till Norra Öjavad kom på 1790-talet bonden Truet Svensson och hans hustru Signe Pehrsdotter, född i Tararp. De hade sju barn, fyra flickor och tre pojkar. Dottern Kjersti, mellanbarnet, bodde i Öjavad under hela sitt fortsatta liv. Närmast kom familjen från Danstorp, där Truet var född, men släkten på hans fars sida var sedan mitten av 1600-talet skriven i Hallandsboda i Jämshögs församling. Faderns namn var Sven Truetsson, född omkring 1710. Han gifte sig 1736 och tillsammans med hustrun Karin Nilsson drev de först jordbruk i Hallandsboda, innan de kom till Danstorp. Truets farfar bar namnet Truet Mattsson, född omkring 1667 och ägare till gården i Hallandsboda från 1698. Hans maka och farmor till Truet var Elna Olofsdotter. Ytterligare en generation tillbaka, till Truets farfarsfar, möter vi bonden Mats Giselson, född omkring 1635 i Nybygden i Jämshög. Hans hustru hette Hanna Jonasdatter. Från mitten av 1600-talet var denna gård den största i Hallandsboda och omfattade ett ½ mantal. Då låg den tillsammans med de andra gårdarna i södra delen av Hallandsboda. Vid Laga skiftet 1830 flyttades