

af ett hjerta. Tog man rummet i närmare skärskådande, företedde det åtskil-
ligt märkligt: små barn och temligen stora grisar traskade i god sämja om-
kring på golvet; en tupp eller höna hade vanligen flugit upp på väfstolen
och välkomnade med sitt kackel den inträdande. Genom det förut omtalade
hjärtat på lådan under sängen stack en annan höna nyfiket ut sitt hufvud, ty
denna låda var hönskus. I stugans ena hörn såg man på golvet en kort ribba
ställd på kant, hvilken med ändarne var fastspikad vid de båda väggar, som
här möttes. Derigenom bildades en liten trekantig afstängning, och inom
denna som blifvit försedd med en halmbädd, låg en gås på sina ägg. Var
händelsevis ett får, en bagge eller en calf något illamående, så hade äfven de
blifvit inqvarterade i det gästvänliga rummet”.

En familj i glädje och sorg

År 1810 blev Kjersti och Elias föräldrar för första gång, då sonen Anders föddes i juni. Familjen kom därefter att utökas med dottern Signe född i augusti 1813, sonen Sven i september 1816 och slutligen lillflickan Karna, som såg dagens ljus i februari 1822. Även den här syskonskaran fick lära sig läsa och skriva av en kringvandrande ”skolemästare eller skolemoster”. En av dem, f d korpralen Johan Magnus Trusén vitsordades fördelaktigt för sitt sätt att undervisa socknens barn och blev under några år ordinarie skolemästare för Västra Skogsfjärdingen. Det skulle dröja ännu en generation till dess barnen i denna trakt kunde få undervisning av en utbildad lärare i ett skolhus.

Lilla Karna kunde inte ha något minne av sin far, Elias Olsson, på gården i Norra Öjavad. Hon var bara årgammal när Elias insjuknade i tvinsjuka och avled 1823. Denna sjukdom benämndes senare lungsot. Naturligtvis var detta ett hårt slag för hustru Kjersti och den övriga familjen. Att på egen hand klara gården och samtidigt fostra de fyra barnen var en omöjlighet. Därför var det inte så konstigt, när Kjersti redan året därpå gifte om sig med den fjorton år yngre drängen Sone Persson. Han kom närmast från Susekull, men var född i Hallandsboda och son till Per Sonesson och Hanna Månsdotter.

Kjersti och Sones gemensamma barn föddes 1825 och fick i dopet namnet Måns. Den äldste i familjen, morfadern till barnen, Sven Truetsson, avled 1828.

När barnen så småningom vuxit upp och börjat flytta ut från hemmet lät Kjersti och Sone båtsmansänkan Elna



Teckning av Stina Beck-Friis.