

Persdotter med sina tre barn få bo inhyses på gården. Hennes man, båtsmannen Johan Röst dog 1832 och då fick inte längre änkan Elna bo kvar på torpet, som fanns i Södra Öjavad. Även en äldre piga bodde under några år som inhyseshjon på stället.

Nästa familj, som vi kan följa under många år i Husförhörslängderna med hemvist på Kjerstis och Sones gård är en familj Gislarsson, som vi ska återkomma till.

### *Yngre generationer*

År 1838 blev Kjersti Truedsdotter mormor, då hennes äldsta dotter Signe fick en liten flicka, som döptes till Bertha. Signe hade gift sig med gästgivare Nils Olsson i Möllegården. Familjen utökades så småningom med sex flickor och en pojke.

Kjersti blev farmor, när sonen Anders och hans hustru Maria Hörberg, Asarum, fick sonen August 1843. Denna familj fick därefter ytterligare tre barn. Anders arbetade i unga år som dräng i Susekull och i Gungvala, innan han kom till Frostenstorp och till brukspatron B O Santesson och fick tjänst som sågskärare.

Kjerstis son Sven, var den i syskonskaran, som därefter lämnade föräldrahemmet i Norra Öjavad. Han blev bonde i Möllegården och ingick äktenskap med Ingeborg Håkansdotter från Rumpeboda. Han var en av de tjugotalet rotebönder, som var med när beslutet togs om uppförandet av det första skolhuset i Möllegården 1850. Därefter återfinns hans namn bland de frivilliga bönder, som ställde upp med hästskjuts och skjutsade den ambulering mellan lärarna mellan skolorna i Möllegården och Gungvala. Sven och Ingeborg fick inga barn. Efter hustruns död gifte Sven om sig med den unga flickan Ida Christina Svendsdotter från Almundsryds församling. De fick en skara av fem barn och bodde ett antal år i Ida Christinas hemtrakter. Senare återvände de till Möllegården.

Yngsta dottern Karna var gift tre gånger. Hennes första man var bondsonen Jöns Olsson från Mörrum och de tre barnen, Ola, Inga och Signe föddes under 1850-talets början. Maken dog tidigt därefter och Karna flyttade från Södra Öjavad, där familjen varit bosatt, till Astensmåla i Jämshögs församling. Här föddes sonen Sven, sen hon gift sig med bonden Carl Olsson. Efter fem år var Karna änka på nytt och därmed tillbaka i Öjavad. Vigseln med den tredje maken, bonden Sven Jönsson i Hjortabråne, ägde rum 1863 och några år därefter föddes flickan Ida Ottolina. Hon dog tråkigt nog redan i 18-årsåldern, men föräldrarnas äktenskap varade till 1890, då Karna återigen blev änka. Sina sista dagar tillbringade Karna hos sonen Ola Jönsson i Marieberg. (Läs mer om Karna i Asarumsdalen 2001)