

Halvbrodern till Kjerstis barn, Måns Sonesson, arbetade under en period vid sågverket i Marieberg och gifte sig med Inga Olsdotter från Mörrum. De fick barnen Johanna, Sven och Carolina.

När Kjersti Truedsdotter vid 75 års ålder gick ur tiden 1858, hade hon begåvats med 25 barnbarn. Nya ättlingar skulle därefter följa i spåren. Jag är en av dessa. Kjersti Truedsdotter var min farmor Mathildas farmors mor.

Öjavad 1:3, Gösta Appelros gård

Efter Kjersti Truedsdotters död fortsatte Sone Persson under några år att driva lantbruket i Norra Öjavad. En sonson fanns till hjälp och fortfarande fanns inhysesfamiljen Gisslarsson med de sju barnen kvar på gården. Äktenskapet, som senare ingåtts mellan Sone och bondänkan Sissa Svendsdotter från Boarp varade endast några månader, varefter Sone slutade sina dagar i september 1866.



Gösta Appelros gård.

Året därpå kom bonden Bengt Svensson, född 1835, från Mörrum och tog ägorna i besittning tillsammans med hustrun Elsa Svendsdotter. De hade nyligen fått tvillingpojarna Johan och John. Familjen utökades med Bernt f 1870, Sven f 1872 och Carl Johan f 1876. För att få större plats och modernare boende uppförde Bengt Svensson år 1870 en helt ny mangårdsbyggnad i trä med två våningar, åtta rum, kök och vind. Utvecklingen hade gått framåt för de blekingska hemmanen och ovan nämnda "Läsebok för folkskolan" avslutar beskrivningen om gårdarna på detta sätt:

"Numera torde knappast någon stuga finnas kvar på hvilken ofvanstående beskrifning träffar in, ty vid den tid, som här är i fråga, hade redan flera åboar byggt sig nya hus, från hvilka fyrfotingar och fjäderfän voro bannlysta."

Bengt Svensson med familj stannade till 1885 i Öjavad och därefter flyttade de tillbaka till Mörrum. Inhysesbarnen var nu vuxna och utflyttade och båda deras föräldrar avled 1884.

År 1885 anlände en ny bonde med sin familj till gården på 1/4 mantal i Norra Öjavad. Hans namn var Bernt Svensson och han var äldst av tio syskon och kom från en gård i Jordgöl. Föräldrarna var Sven Isaksson och Johanna Jönsdotter. De var ägare till den gård, som från 1770-talet funnits i